

Verklaring Zwarte piet naar aanleiding van festiviteiten rond 5 December.

Spanje, 11 September 2020

Rond 5 december in de afgelopen decennia heb ik tijdens een kinderfeest in Nederland mij geuit jegens kinderen. Ik gedroeg mij jolig, en droeg pepernoten en pakjes voor Sinterklaas wat voor mij en voor veel andere Nederlanders een feestje is. Ik heb dat omschreven als 'een kinderfeest voor iedereen'

Ik heb tijdens dezelfde dagen ook nog de volgende, inmiddels veelbesproken woorden gesproken "Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe" Deze woorden hebben veel ophef veroorzaakt omdat ze door sommigen helaas ten onrechte zijn geïnterpreteerd als een aankondiging dat ik als dienaar van de Sint geweld zou willen toepassen op een bepaalde groep kinderen, -of dat ik andere pieten zou willen aansporen of inspireren.

Ik wil graag ondubbelzinnig benadrukken dat dit niet de bedoeling was van deze beeldvorming: Ik ben tegen elke vorm van geweld en dat geldt ook voor geweld tegen kinderen - Ik ben geen dienaar van de Sint. Ik neem dan ook afstand van deze, op het feest uitgesproken gewraakte beeldvorming. Dat geldt ook voor een aantal recent opgedoken, onbezonnen en kwetsende woorden over 'de zak', 'mee naar spanje' en 'de roe' van de afgelopen 80 jaar.

Dat ik hier niet eerder mee naar buiten ben gekomen, kan ik alleen maar verklaren omdat elke vorm van racisme en geweld zo ver van mijn persoon staat dat ik mij geen voorstelling kon (en kan) maken van de bewuste interpretatie van hoe ik mij op het feest heb gedragen.

Ik wil dit graag achter me laten omdat ik niet wil dat de genoemde controverse rondom mijn persoon het debat over het kinderfeest blijft domineren. Een debat dat uiteindelijk zonder enige twijfel zal leiden tot het verdwijnen van de karikaturale stereotypes die mijn bij het kinderfeest graag zien verdwijnen.

Als leidend onderwerp zal ik me in dit belangrijke debat blijven mengen maar ik zal mijn woorden zorgvuldiger kiezen. Als geboren kindervriend hoop ik dat wij elkaar in mildheid en genade zullen blijven ontmoeten en elkaar vinden in wat ons bindt, en niet wat ons uiteendrijft.

Vanaf de pakjesboot van de grootste kindervriend,

ZWARTE PIET

